

Nieuwsbrief juli/augustus

Het begin is er!

We zijn aardig op dreef. Alsof we nooit van locatie veranderd zijn, krijgen we weer schitterende boeken aangeleverd. Daarbij weten de mensen ons prima –terug- te vinden.

We hebben een gemiddelde afname van 100 tot 150 boeken per middag. Daarbij een bezoekers aantal van ongeveer 30 tot 40 mensen!

Hierbij zitten een aantal vaste bezoekers, maar tot nu toe hebben we nog wekelijks nieuwe gezichten mogen begroeten die ook regelmatig terugkeren!

Vrijwilligers!

In juni is Bram weer begonnen. Op zaterdag werkt René vaak samen met Ingrid.

Algemene info (website & facebook):

www.boekenzolderleiden.nl/
nl-nl.facebook.com/deboekenzolderleiden

Openingstijden:

Do-, vrij-, zaterdag 13 – 17 uur

Onze activiteiten!

De eerste activiteiten zijn inmiddels een feit. Zo hebben we met een boekenkraam bij het 20 jarig jubileum van Show- and Marchingband 'Amigo' gestaan. Het weekend daarna nam een aantal mensen deel aan de meditatie middag van Ko Taffijn.

Leo luidt de zomer in!

Veel belangstelling was er zondag 21 juni voor de voorstelling van dichter Leo van Zanen.



Hij luidde als geen ander de zomer in met zijn lezing 'Amor aan de Arno' – liefdesgedichten van Dante. Op deze manier wist hij een flink aantal bezoekers te interesseren!

Nieuwsbrief juli/augustus

John schrijft...

Praten met bezoekers, juli 2015

Op de Boekenzolder komen regelmatig vaste klanten. Met een aantal heb je als vrijwilliger leuk contact. Eén van hen is Tine. Voor deze nieuwsbrief heb ik een kort gesprekje met Tine gehad over de Boekenzolder. Tine is een geboren en getogen Leidse, die met een onderbreking van een paar jaar verder altijd in Leiden heeft gewoond. Zij leest graag en de Boekenzolder is daarbij zeer behulpzaam.

-Tine, hoe was je eerste kennismaking met de BZ?

Dat is alweer een jaar of vier geleden, toen op de Middelstegracht. Ik ben daar toen terecht gekomen via een kennis, die ik regelmatig in de stad bij kringloopwinkels tegen kwam. Zij werkte toen als vrijwilliger op de Middelstegracht.

-Hoe heb je deze nieuwe plek gevonden?

Op een gegeven moment ken je hier de vrijwilligers en die kom je soms in de stad tegen. Je vraagt dan hoe het gaat met een nieuwe plek en een verhuizing. Zo hoorde ik dat op de Admiraal Bancertweg een pand was gevonden en uit de krant dat men per één mei zou open gaan. De eerste keer dat ik hier kwam was het wel even zoeken, maar als je het eenmaal weet is het geen punt meer.

-Moet je hier ver voor fietsen?

Van waar ik woon scheelt het bijna niets met de oude plek; ik woon er nagenoeg tussen in. Ik kom dus nog steeds meestal één keer per week. Wat de route betreft is het veel minder aantrekkelijk.

-Wat vind je van deze ruimte?

Het is veel kleiner en de gangen tussen de kasten zijn veel nauwer. Je moet je soms langs andere bezoekers wringen, maar ik ben blij dat er weer een locatie is; beter dit dan niets



-Wat neem je zoal mee? Romans en/of studieboeken?

Alleen boeken in het Nederlands. Boeken over esoterie vind ik interessant. Voor mijzelf neem ik de laatste tijd niet meer zoveel mee, maar ik ben ook altijd op zoek voor anderen; voor mijn zoon en vriendinnen. Voor hem ben ik op zoek naar esoterie, filosofie en medische boeken. Ook zoek ik voor iemand schrijvers die een literatuurprijs hebben gewonnen. Ik heb een vriendin in Brabant, als zij op bezoek in Leiden is gaat zij mee. Ook neem ik weleens mijn buurvrouw hierheen.

-Kom je hier alleen voor de boeken?

In principe wel, maar in de loop der tijd maak je toch wel een gezellig praatje met de mensen die hier regelmatig komen of hier werken. De zitjes die er vroeger waren mis ik wel. Soms hoor je wat men aan het zoeken is en help ik een handje mee met het zoeken.