



Nieuwsbrief november 2015

Lezend Leiden!

De Boekenzolder heeft nu minder vierkante meters, maar meer boeken en bezoekers. Het lijkt of Leiden en omgeving massaal aan het lezen is geslagen.

Naar schatting hebben we een wekelijkse afname van ongeveer 1000 boeken. Daarbij worden er tijdens openingstijd grote partijen boeken, waarbij een enkele keer letterlijk een kruiwagen vol, binnengebracht en- geloof het of niet: het aanbod neemt nog steeds toe.

We beginnen dus inmiddels te zoeken naar een opslag waar we de boeken na ontvangst tijdelijk neer kunnen zetten, alvorens we ze uitsorteren en stempelen.

Uiteraard staan wij ook open voor allerlei creatieve ideeën. Wij verhuren bijvoorbeeld onze eerste etage aan stichting de Kunstverleners (zie het interview in de nieuwsbrief van september) . Daarbij is er ook een kunstenaar in Leiden die onder andere onze boekenkasten gebruikt voor zijn creatieve inspiratie. Hierbij brengt hij samen met zijn hond veel gezelligheid voor ons mee!

Activiteiten!

Op woensdag **4 november** van 10.00 tot 12.00 uur is de **Reizende Ontmoeting** te gast op De Boekenzolder. De Reizende Ontmoeting is een zuiver ideële activiteit, gericht op alle mensen die een handvat zoeken om te netwerken.

Deze **gratis** bijeenkomsten reizen door de stad, zoals in dit geval dus De Boekenzolder. Hierbij zal Resi van der Ploeg, verbonden aan de stichting de Kunstverleners (1^e etage), een inleiding houden.



Op zondag **22 november** organiseren we van 15 – 17 uur een lezing **'Russische dichters en hun stijl vóór en na de Russische revolutie (1905-1925)**.

Algemene info (website & facebook):

www.boekenzolderleiden.nl/
nl-nl.facebook.com/deboekenzolderleiden

Openingstijden:

Do-, vrij-, zaterdag 13 – 17 uur





Nieuwsbrief november 2015

John schrijft...

John Mierop, oktober-2015



Boekenhuisjes.

Je ziet ze steeds meer in de stad: de boekenhuisjes. Op een paaltje of (meestal) aan de muur. Het zijn een soort uit de kluiten gewassen vogelhuisjes met een deurtje met glas. Achter het glas zie je een paar plankjes met daarop boeken. Net zoals bij de Boekenzolder mag je boeken meenemen en brengen. Er is ook - net zoals bij de Boekenzolder- iemand, of een groepje, dat de verantwoordelijkheid voor het huisje neemt en zorgt dat het geen rommeltje wordt.

In de USA is in 2009 Tob Bol begonnen met het maken van een huisje met daarin boeken voor iedereen ("take a book, leave a book") Zijn initiatief vond wereldwijde navolging. In een groot aantal landen zijn er mensen die een 'little free library' starten en deze bij die organisatie aanmelden, zodat de plek letterlijk op de kaart wordt gezet. Wie inlogt bij [littelfreelibrary](http://littelfreelibrary.org) kan op de kaart zoeken of er een little free library in de buurt is (<http://littelfreelibrary.org/ourhistory/>)

Maar eigenlijk is het principe van: pak een boek en laat er één achter, al veel ouder. Van vroeger herinneren we ons nog wel het plankje met boeken in de jeugdherberg of op de camping, waar je boeken en tijdschriften kon achterlaten en meenemen. Langs de openbare weg in een hokje is echter wel een ontwikkeling van de laatste tijd. In Nederland is er ook een organisatie met de naam 'minibieb' die zich hiermee bezig houdt en er zijn zelfs werkplaatsen, waar je zo'n huisje kant en klaar kan bestellen.

<http://minibieb.nl/>

In Leiden heeft Nel van der Put in de Bockhorst met een aantal buurtgenoten een boekenhuisje neergezet. Dit huisje werd op 14 mei 2014 feestelijk geopend. De Boekenzolder heeft Nel hierbij toen geholpen met een eerste set van boeken voor de start. Het huisje staat op een paal aan het Luchtmansplein, naast een bankje en een speelplek voor kinderen. Nu 1,5 jaar later staat het huisje er nog steeds en dus is het tijd om aan Nel te vragen hoe het gaat.

Nel, doe jij nog het beheer met dezelfde mensen van het begin:

Heel eerlijk gezegd bemoei ik me er niet meer zoveel mee. Wat ik doe is, elke keer als ik met mensen aan de praat raak over het huisje, dan maak ik ze medeverantwoordelijk. Ik merk dat dit ook opgepakt wordt. Er zijn dus verschillende mensen die zorgen dat het op orde blijft. Als commissie zijn we niet meer bij elkaar geweest. Gewoon omdat het goed loopt. Wat wel jammer is, is dat er geen activiteiten omheen meer zijn geweest.

Hoe loopt het?

Het loopt dus nog steeds goed. Wel heeft niet iedereen door welke boeken wel en welke boeken je beter niet in zo'n huisje moet zetten. Soms zijn het hele dikke boeken, of te specifiek van onderwerp. Met een aantal van de 'verantwoordelijke' mensen hebben we de





Nieuwsbrief november 2015

afpraak dat deze boeken bij mij afgegeven worden.

Zijn er problemen met vernielingen?

In de eerste maand is er een bal door het ruitje bij de 'voordeur' gegooid. Daarna hebben we de daders mede-verantwoordelijk gemaakt. Tot mijn verbazing is er van af dat moment nooit meer wat gebeurd. Van half december tot half januari hebben wij het huisje weggehaald. Ik vond het te uitnodigend voor vuurwerkliefhebbers.

Wat wordt er zoal gebracht en meegenomen?

Veel romans voor volwassenen, detectives, maar ook kinderboeken. Kortom: erg divers. Je kunt ook zeggen: voor elk wat wils.

Het huisje staat naast de kinderspeelplaats.

Ja nog steeds, de kinderen gebruiken het ook als bibliotheek. Ter plekke lezen en weer terugzetten!

Hebben jullie veel werk aan het beheer?

Bijna niet, ook omdat ik anderen er mede-verantwoordelijk voor maak.

Kan De Boekenzolder nog iets voor je betekenen met het voorzien van boeken. Misschien bepaalde categorieën?

Reken maar dat ik de nieuwe Boekenzolder al lang gevonden heb. Ik breng wel veel boeken terug omdat het huisje soms echt te vol staat.

