



Nieuwsbrief oktober 2015

De Boekenzolder leeft!

We hebben de Officiële Opening inmiddels gevierd op zaterdag 19 september. Een uitgebreid verslag hiervan vindt u verderop in de nieuwsbrief.

Een week later stonden we met een marktkraam op het *Parkfeest* in de Zeeheldenbuurt. Een gezellig buurtfeest met leuke activiteiten op geluisterd door swingende muziek!



Ook de dag erna, zondag 27 september, was een succes. Samen met de mensen van de *Harry Potter Alliance* hebben we onze Boekenzolder en directe omgeving betoverd met magie en creativiteit.

Beide dagen was het schitterend weer met veel bezoekers. Dit heeft bijgedragen aan een goede boekenafname, veel bezoekers en niet in de laatste plaats: een tevreden team.

Iedereen bedankt hiervoor!



Activiteiten!

Op 4 november van 10.00 tot 12.00 uur is de Reizende Ontmoeting te gast op de Boekenzolder.

De Reizende Ontmoeting is een zuiver ideële activiteit, gericht op alle mensen die overdag niet veel te doen hebben maar wel iets willen doen. Het maakt niet uit wie of wat je bent. Er zijn geen kosten aan verbonden en er is ook geen vaste ontmoetingsplek. De bijeenkomsten zijn wel altijd op plaatsen waar een verhaal over valt te vertellen, zoals in dit geval de Boekenzolder.

Omdat de stichting 'de Kunstverleners' op de bovenverdieping kantooruimte heeft, zal Resi van der Ploeg ook een inleiding houden over deze stichting.

Algemene info (website & facebook):

www.boekenzolderleiden.nl/
[nl-nl.facebook.com/deboekenzolderleiden](https://www.facebook.com/deboekenzolderleiden)

Openingstijden:

Do-, vrij-, zaterdag 13 – 17 uur





Nieuwsbrief oktober 2015

Vrijwilligers!

Sinds een paar weken is Patricia bij ons begonnen. Wij verwelkomen haar hartelijk in ons team.

Vanaf 19 september heeft Peter ons verlaten als vrijwilliger omdat hij naar het buitenland vertrokken is. Peter is drie jaar op De Boekenzolder geweest. Hij heeft ons enorm geholpen bij de verhuizing en het ophalen van boeken. Daarnaast beheerde hij de sectie Engelse romans. Wij zullen hem enorm missen en wensen hem veel succes en geluk in de toekomst.

Ook Kim heeft haar activiteiten als vrijwilliger (voorlopig) opgeschort, omdat zij haar studie voor moet laten gaan. Dat vinden wij ook en we hopen dat ze dit jaar haar eindexamen haalt.

Ilja schrijft...

Doorstart van de Boekenzolder.

Rond de 100 bezoekers markeerden met ons op 19 september de doorstart van de Boekenzolder. Na het vertrek van de Middelstegracht heeft de Boekenzolder zijn intrek genomen aan de Banckertweg 21. Na een paar maanden inrichten en proefdraaien vonden wij de tijd gekomen om deze doorstart te vieren met onze sympatisanten en bezoekers. En dan ook ons nieuwe bestuur voor te stellen, onze nieuwe huisstijl en onze plannen voor de komende tijd.

Voorzitter Sjaak van Rijn deed dit. Zijn tekst vindt u elders in deze nieuwsbrief.

Hij presenteerde ook onze nieuwe huisstijl, met een boekenlegger en een vernieuwde website. Het logo is ontworpen door Olga Romanova.

De Boekenzolder is bij de doorstart enorm geholpen door Hans Baaijens, oud-wethouder in Leiden. Zonder zijn adviezen zou onze verhuizing niet zo snel mogelijk zijn geweest. Aan hem daarom het eerste woord bij deze doorstart. Baaijens schetste de plaats van de Boekenzolder in het geheel van de Leidse boekenwereld. De Boekenzolder is een basisvoorziening voor mensen die soms slechts met moeite in de buurt van boeken gebracht worden. Dan is er de gemeentelijke bibliotheekvoorziening BplusC, ook laagdrempelig maar niet gratis. Daarna zijn er de tweedehands boekhandels, en tenslotte de reguliere boekhandel met nieuwe boeken. Alle vier partijen kunnen naast elkaar bestaan.





Nieuwsbrief oktober 2015

De Leidse dichter Leo van Zanen hield op de Middelstegracht in het laatste uur van onze opening een vlammend betoog tegen de leesloosheid, de ontboeking en verdomming. Aan hem daarom nu het eerste poëtische woord. Hij deed dit met een gedicht over een vroege geliefde Ineke, van wie hij de naam steeds tegenkwam in een befaamd biermerk. Wat onze eigen vrijwilliger Ineke met verbazing deed constateren dat zij deze relatie tussen Heineken en Ineke van haar leven nog nooit gelegd had.

Na de speeches was er een gezellige receptie, aangekleed door de accordeonmuziek van Raphael Martirossian.



Toespraak Sjaak van Rijn

Voorzitter Sjaak van Rijn hield een toespraak waaruit hier enkele passages volgen:

We hebben veel moeten zoeken naar een pand en naar de financiën om dat te kunnen financieren. Dat is ons gelukt, dank zij het *Fonds 1818*, het *Druckerfonds* en het *WOZ fonds*. We zijn daar erg blij mee. We danken ook de gemeente die het ons mogelijk maakt om met onze boeken meer sociale activiteiten te ontplooiën, om zoveel mogelijk mensen met boeken in contact te brengen.

Onze verhuizing was een enorme klus. Het is ons gelukt dank zij de enorme inzet van veel van onze vrijwilligers, in het bijzonder *Peter, Julius, Erik, en Jan*. Daarbij van *Roland, Jac* en *Maria* die alle boekenkasten opnieuw gemonteerd hebben. Bij het vervoer zijn we geholpen door *De Klare Lijn*, het *Boedelhuis, Visie-R* en het Klusbedrijf *Mottier*. Wij danken hen allemaal voor hun grote inzet.



Met de doorstart hebben we ook het **bestuur** vernieuwd en uitgebreid. Drie bestuursleden verlaten ons. Jamal Tchiche heeft ons geholpen om onze visie helder te krijgen en de koers voor de toekomst uit te stippelen. Ali el Ali hielp ons het personeelsbeleid te ontwikkelen.





Nieuwsbrief oktober 2015

Jac Dessens was van het begin onze penningmeester en webmaster. Hij heeft zich daarnaast enorm ingespannen bij het zoeken van een nieuw pand. Zonder hem was ons dat misschien wel niet gelukt.

Deze bestuursleden danken wij van harte voor al hun inspanningen om de Boekenzolder op de rails te krijgen.



De *nieuwe* bestuursleden worden: Ferry Rigault, onze nieuwe penningmeester, Buck Goudriaan, Tamara Walaardt en Taoufik Slimane.

Paul Janssen heeft de nieuwe website gemaakt en wordt webmaster en Carla Enters onderhoudt Facebook.

Hoe zien onze **plannen** voor de komende tijd eruit?

We gaan onverminderd door met het innemen en uitgeven van *boeken*. We blijven dit gratis doen, wij zijn liever een sociaal project dan een goedkope tweede hands boekhandel. Dit kan alleen als bezoekers ons helpen met hun donaties

zodat we de huur kunnen betalen. Gelukkig begrijpen de bezoekers dit.

Hiernaast gaan wij *sociale activiteiten* opzetten om mensen met weinig toegang tot taal en boeken hiermee meer in aanraking te laten komen. Wij denken onder meer aan voorlezen, leesgroepen, huiswerkbegeleiding. We doen dit in ons eigen pand op de dagen dat er geen publiek is.

Tenslotte gaan wij door met onze *culturele activiteiten* op de zondagmiddag. Wij denken aan evenementen met tekst en muziek, aan lezingen, debatten, gesprekken en interviews en een open podium. We willen iedere maand een activiteit organiseren.

